

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBRO LÄN
NR 43
FEBRUARI 2010



Pigan fick ärva änkan

sidan 3



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS

INNEHÅLL

Släktforska på Marieberg på
Släktforskningens dag 20 mars s 2
Vad hände idag för 200 år sedan? s 2
Kanadensiska folkräkningar på
nätet s 2
Pigan fick ärva! - Maria Christina
Stenanders (Bloms) testamente s 3
Ett gränsfall - Svennevad eller Halls-
berg? Gubbhult eller Turkiet? Kersti(n)
eller Stina? s 6
Sveriges befolkning 1880 s 7
Ansökning nr 168 s 7
Sök via emigrantfartyg på
Ellis Island s 7
Kjell Nordqvist s 7
Riksregistraturet tillgängligt via
webben s 8
Smedskivan 6 s 8
110 miljoner tidningssidor ska
skannas s 8
Strövtåg mellan nu och då s 8
År 2010 är här - året vi väntat
på! s 9
Nytt för emigrantforskare - nya data-
baser på EmiWeb s 10
Släktforskningens dag 2010 s 10
På jakt efter stampare Hoffner s 12
Sjukvård i 1920-talets Örebro s 12
Föreningssidor s 14-16



Omslagsbilden:

John E. Larson från Grythyttan
fotograferad i Mt. Pleasant, Utah i
slutet av 1800-talet.

Erik Johan Larsson föddes 1865 och
utvandrade 5 år gammal 1871 med
sina föräldrar och två yngre syskon.
Han dog 1939 i Ogden, Utah.

Bilden hämtad ur Emigrantregistret
för Örebro län, Örebro stadsarkiv

SLÄKTFORSKA PÅ MARIEBERG PÅ SLÄKTFORSKNING- ENS DAG 20 MARS

Passa på att prova på släktsökning
på Mariebergs Galleria lördagen
den 20 mars 10.00-18.00. Örebro
Släktforskare kommer att finnas
på plats med ett antal datorer.

Vi vill gärna att fler personer från
omkringliggande släktforskar-
föreningar deltar, eftersom vi vill
att det ska vara ett arrangemang
för hela länets släktforskare. Vi
vill kunna erbjuda information
om, och medlemskap i länets
släktforskarföreningar. Ett önske-
mål är att en person från varje
släktforskarförening i länet finns
för att ta hand om eventuella nya
släktforskare.

Kontaktperson:

Bibli Blomqvist

Tel. 019-21 87 02

E-post:

bibbi.blomqvist@kontorsrutin.se



VAD HÄNDE IDAG FÖR 200 ÅR SEDAN?

På Släktforskarlagens hemsida
www.sfd2010.se kan du läsa
mycket intressanta artiklar under
rubrikerna "1810 års nyheter" och
"1810 års riksdag". Här avhand-
las stort och smått som hände i
Örebro och Sverige under året
1810 dag för dag. Rekommende-
ras!

Stefan Nilsson

KANADENSISKA FOLKRÄKNINGAR PÅ NÄTET

Nu finns de kanadensiska folk-
räkningarna mellan 1851-1916
indexerade och sökbara på In-
ternet. Det är Ancestrys kana-
densiska dotterbolag som i sam-
arbete med Library and Archives
Canada (LAC) och Familysearch
International, har låtit skanna in
och indexera 1,3 miljoner bilder
med sammanlagt runt 32 miljo-
ner namn.

Totalt är det nio folkräkningar
som gjordes under den period som
nu är sökbar. För att kunna söka
måste man skaffa en prenumera-
tion på ancestry.ca. Men det går
att få en 14 dagars provperiod
utan kostnad. Kanadensisk lag-
stiftning förhindrar att informa-
tion som är yngre än 92 år publi-
ceras offentligt. På webbsajten
finns även tillgång till andra käl-
lor som passagerarlistor, gräns-
övergångar mellan Kanada och
USA samt bland annat The Drouin
Collection som innehåller doku-
ment från Quebec perioden 1621-
1957.

Canadensiska Ancestry finns på
denna adress:
<http://www.ancestry.ca/>

Källa: Nättidningen Rötter



PIGAN FICK ÄRVA! – MARIA CHRISTINA STENANDERS (BLOMS) TESTAMENTE

av Inger Wall, Ekersby

Ett av mina stora intressen är att forska i Ekers före detta sockens historia. Eker ingår numera i Långbro församling. Under ett av mina besök i Uppsala Landsarkiv hösten 2009 tittade jag för första gången i Örebro häradsrätts småprotokoll. Slumpmässigt valde jag år 1832. Under § 7 hittade jag ett testamente, som fångade min fantasi. Frågorna jag ställde mig var: Vem var kvinnan som skrivit testamentet och var bodde hon? Vem var det som ärvde?

Testamentet

”§ 7 Testamente från Eker

Till lagligt bevakande inlämnades ett så lydande testamente: Undertecknad gör under sunt förnuft följande testamente:

Som min piga **Lovisa Ersdotter** under flera års trogen tjänst, med en oförtruten vård och ömhet skötit mig på mina gamla dagar, så vill jag härmed förordna att så vida hon med detta sitt uppförande hos mig bliva till min död, så skall hon efter min död, hava följande utur mitt hus, nämligen: Tvenne silvermatskedar märkta med bokstäverna C.S.M.C.B. En bryggkittel av koppar, en vävstol med varpor och befintliga vävskedar och härvel, en ny spinnrock och en spolrock, en blå nystfot, en häckla, en vävspännare av järn, ett litet runt bord, en omålad kista, ett omålat skåp i köket, och ett litet bord därstädes, en gryta med lock, en brunmålad soffa, ett par fyrskaftade blaggarnslakan, en liten bolster, en karda, ett nytt åklestäcke, en liten järnpanna, samt ett hundrade Riksdaler Riksgäldssedlar. Men skulle Lovisa Ersdotter från mig flytta och icke med ovanstående uppförande hos

mig till min död bliva, må detta testamente intet gälla. Detta förordnade gör jag med gott betänkanke vilket skedde i Ekersby den 11 april 1831.

Maria Christina Stenander

På en gång närvarande vittnen underskriva

Olof Olsson, Pehr Larsson i Ekersby



Efter uppläsandet anmärktes att Testamentsgivaren **Maria Christina Stenander** avlidit varför

Resolverades

att den som åstundade av detta Testamente sig begagna borde ofördröjligen och bevisligen låta det samma tillställas avlidna Maria Christina Stenanders närmaste arvingar, vilka inom natt och år efter delgånget klander emot tes-

tamentet i laga ordning anställde, om de därtill funno sig befogade.”

”Undertecknade vilka efter anmodan om handen tagit boet efter avlidna Änkefru Maria Christina Stenander, vilken med döden avgick den 6/2 uti Ekersby besörjde begravningen, låtit förätta Laga Bouppteckning nu finna oss föranlåtna hos Wällovlige Tings Rätten anhålla att den avlidnas son med 1:a giftet Skräddare Gesällen **Anders Petter Landin** vilken ehuru i en ålder nu nära 50 år icke är möjlig uti gott sitt själv vårda, och allmänt gjort sig känd för en mindre god vandel må varda satt under Förmyndares vård (oläsligt) och undertecknade Ekblad och få ni för sådant ändamål härjämte bilägga Landins skriftliga medgivande och anhålla att under sagda persons förmyndares inseende varder satt, varjämte ni hos den vällovlige Tings Rätten får utbedja oss till rättelse för de tillsättande Förmyndarna, föreskrivet huruvida Landin tvärtemot vad han före sin avresa från orten (oläsligt) påstått sig icke framgent behöva, må komma i åtnjutande av Röntan av husets små tillgångar till Kapital Realiserande likasom den Discretion av 50 Rdr Rm han under sitt vistande härstädes skriftlig av sina tillgångar tillerkänt sin Kusin A Ulrica Hellström i Carlstad må till henne efterlämnas eller den Vällovlige Tings Rätten avser den till henne utgiva förbindelse vilken jämväl även bifogas icke för utdelning medföra någon bindande kraft.

Örebro 25 april 1832
S Schöllin P A Ekblad”

(Örebro häradsrätts småprotokoll 1832 AII:19)

>>>

Vem var Maria Christina Stenander (Blom) som skrev testamentet?

Maria Christina Blom var född i Örebro 26 juni 1748 eller eventuellt 1750.

Första äktenskapet

I sitt första äktenskap var hon gift med komminister **Anders Landin** i Ekeby. Han var född 8 augusti 1736 i Lanna, Hardemo. De fick sonen **Anders Peter** 12 december 1784. I dödboken för Ekeby församling framgår att Anders Landin dör 12 september 1791 efter sex veckors avmattande sjukdom, leversjuka eller lungdot. Han blev 55 år och 3 dagar gammal. Anders Landin hade varit präst i Ekeby i 6 år. Sonen Anders Peter blev faderslös vid 7 års ålder.

Andra äktenskapet

Karl Stenander född 16 sept 1764 i Stene, Kumla socken kommer som tjänst- och nådeårspredikant till Ekeby socken efter Anders Landins frånfälle. Nådeårspredikanten är den präst, som upprätthåller prästtjänsten i en församling under vakansen, innan ny ordinarie innehavare utsetts. Under nådåret uppbär änkan (eller arvingarna) lönen för tjänsten (härav termen nådår - det handlar om att benådas inkomsten av tjänsten). Om det finns minderåriga barn eller eljest ömmande omständigheter kan nådåret dessutom bli dubbelt, eller till och med tredubbelt. Änkan får själv bekosta vikarien. Ofta "konserverades" ju dessutom änkan och fick bo kvar även efter nådetidens slut (d.v.s. hon gifte sig med den tillträdande prästen.)

I vigselboken för Ekeby församling framgår att den 9 april 1793 vigdes nådeårspredikant herr Karl Stenander och komministeränkan fru Maria Christina Blom. Charta 12 skilling. Avvittring uppvistes författad av Herr Hovrättsnotarien Kofander underskriven av



Två pigkamrater från senare tid.
Frida Gillberg från Ribboda i Kvistbro (till höger) och en kamrat från Ingvaldstorp. Fotografiet taget i Fjugesta på sommaren 1912.

Häradsdomaren Lars Larsson Ålsta och nämndemannen Larsson i Björka samt med underskrift godkänt av komministern i Rinkarleby Herr Anders Idström såsom förmyndare för omyndige sonen. (Komministern Anders Idström var gift med en syster till Maria Christina). Maria Christina var 16 år äldre än sin nye make.

År 1794 flyttar Karl Stenander från Ekeby till Torsåker som vice pastor. Nyblivna Hustrun Maria Christina och hennes son flyttar till hennes syster i Rinkarleby. 1796 återförenas makarna, de flyttar tillsammans till Ekers prästgård. Med är också Maria Christinas son, som nu är 12 år gammal. Han flyttar till Örebro år 1800.

Karl Stenander blir vice pastor i Ekers pastorat 1796 fram till 1806. Därefter tjänstgör han några år i Örebro, Kung Karl, Järna och Frustuna. Han får sedan komministertjänsten i Rinkarleby 1811 fram till sin död 3 okt 1820. Dödsorsaken är slag. I Rinkarleby efterträder han sin svåger Anders Idström.

När Karl Stenander flyttar från Ekers prästgård 1806 följer inte hans hustru med. Hon stannar kvar och står skriven hos Olof Olssons familj i Ekersby. Först när Karl tillträtt tjänsten som komminister i Rinkarleby 1811 flyttar hans hustru till honom.

Änka för andra gången

Efter Karl Stenanders död 1820 flyttar Maria Christina, som änka tillbaka till Ekersby 1822. Återigen flyttar hon till Olof Olssons gård. Där bor hon tillsammans med sin piga fram till sin död 1832. Sonen Anders Peters öde har jag inte försökt följa.

Vem var pigan Lovisa Ersdotter som fick arv efter sin matmor?

Lovisa Ersdotter var född i Södra Runnaby 27 september 1804. När Maria Christina flyttade tillbaka till Eker, som änka 1822, städslar hon Lovisa som piga. Tydligt var hon mycket nöjd med sin hjälp eftersom Lovisa blev omnämnd i hennes testamente och fick ett inte obetydligt arv.

Efter sin matmors död 1832 arbetar Lovisa som piga på en gård i Ekersby. Därefter flyttar hon till sin broder torparen Carl Ersson i Eketorpet. Han är född 1809 och ogift. Även modern och ytterligare en syster bor en tid hos Carl. År 1849 gifter sig Lovisa Ersdotter med inhyses drängen Lars Larsson född 1805 i Kil. Inhyses betecknar en person som bor i hus, eller på ägor som tillhör annan person. Lovisa är nu 45 år. De bosätter sig i Hagalund, som inte låg långt från Eketorpet. Paret får av förklarliga skäl inga barn. Lars Larsson dör som backstugusittare i Hagalund 8 augusti 1883 i en ålder av 77 år. Hustrun Lovisa överlever honom med 5 år. Hon

dör i en ålder av 84 år i ålderdomssvagheter.

Fick Lovisa glädje av sitt arv? Det är ingen lätt fråga att besvara. När hon slutade sin tjänst hos Maria Christina var hon 28 år. Hon står skriven som piga och inhyses i fortsättningen. Hon gifte sig vid 45 års ålder med en inhyses dräng. Hon fick aldrig bo i eget hus. Hon slutade sitt liv som backstugusittare, men hon behövde aldrig komma på fattighuset.

**VÄLKOMMEN till**

**Släktforskarlagarna
Örebro 2010
28 - 29 augusti**

Följ med vad som händer inför
Släktforskarlagarna på hemsidan:

www.sfd2010.se



Huvud-
sponsor **ARKIV DIGITAL**



ETT GRÄNSFALL - SVENNEVAD ELLER HALLSBERG? GUBBHULT ELLER TURKIET? KERSTI(N) ELLER STINA?

av Erland Bohlin, Örebro

Då jag hjälpte en god vän, Margareta Hällagårds, att söka sina rötter kom vi fram till ett problem, som vi nu ber om hjälp med. Frågan berör både släkt- och hembygdsforskare och kan därför ses som ett exempel på det gemensamma intresse som också ska genomsyra släktforskardagarna i Örebro i augusti och som jag därför gärna vill puffa för!

13 oktober 1762 föddes Kerstin Carlsdotter på en gård Fagerfallet i Östergötland. Fadern Carl Olofsson var född i Lerbäckes församling och modern Kerstin Olsdotter i Svennevads. Senare flyttar de tillbaka till Svennevad, där de tidigast återfinns i husförhørsboken 1778-1783, närmast under Sjulunda nr 17 med rubriken Gubbhult, där Carl Olofsson är torpare.

1784 flyttar den 20-åriga Kerstin, som nu kallas Stina, Carlsdotter (efter vilka öden?) tillbaka till Gubbhult från Örebro. 1790 får hon sonen Carl, som först anteck-

nas som "oäkta" med anteckningen "fadern beskylls vara drängen Jan Persson i Bjurhulta, född 24/2 1765 i Lerbäckes förs." Beteckningen "oäkta" stryks dock när föräldrarna gifter sig den 3 juni 1792 (lysningen skedde dock redan 13/11 1791). Vad det blev av Carl vet vi inte.

Jan Persson bodde då i Bottorp och fortsatte att flytta runt som "gift dräng" på olika gårdar (Stora Örberga och Hjerta) tills han flyttade till Hallsberg 29/9 1798, men han bodde tydligen inte med sin familj och hans senare öden vet vi inget om.

Men dottern Kerstin Jansdotter föds ändå inom äktenskapet på Gubbhult 14/7 1793. Men nu börjar det bli komplicerat: I husförhörslängden för Svennevad 1791-1796 står vid Gubbhult, där Kerstin/Stina, bor med sina föräldrar, en äldre syster Catharina, och sina två barn, Carl och Kerstin:

"Detta torp ligger i Hallsberg på Stabbetorps ägor och därför har detta hushåll, som här står orätt, vordit avbeskedat till Hallsberg den 13/9 1796".

Men kyrkoherden i Hallsberg har tydligen slarvat och torpet har glömts bort i båda församlingarna, trots att det fötts barn där och trots att barnets mormor, Kerstin Carlsdotter, tydligen dött där. Först i Hallsbergs husförhørsbok 1825-1830 dyker hon upp, inhyses pigan "Kerstin eller Stina" Jansdotter, född i Svennevad 1794. (I en av de tidigare kyrkböckerna står det ett frågetecken efter 1794, men också det har glömts bort! - rätt födelseår är 1793. Inte heller vet prästen att hon egentligen är gift.)

Nu anges de bo i Hamra rote, "Stabbetorps ägor, Stabbefallet, eljest kallat Turkiet" - det är ett annat torp helt nära Gubbhult. Det antecknas att hon är inskriven

i församlingen 1829 tillsammans med oäkta dottern Stina Cajsa, född 6/5 1825 i Hallsbergs församling - men där finns inte Stina Cajsa i födelseboken!

I husförhørsboken för 1830-1835 under rubriken Turkiet har frågetecknet efter Stinas (Kerstis) födelseår återkommit och så har en ny oäkta dotter tillkommit: Anna Matilda, född 31/8 1832 i Hallsbergs församling (hon verkar inte heller vara inskriven i födelseboken, något fadersnamn anges inte), död där 30/12 1835.

Dessutom står det nu: "Bott länge med modern på gränsen mellan Hallsberg och Svennevad utan att tillhöra någondera församlingen. Kan ej läsa. Modern död."

I nästa husförhørsbok, för 1836-1840, står att Stina Cajsa - hon som inte fanns i födelseboken - konfirmerades med goda betyg i juni 1840. Nu förs hon över till "försvarslösa" och flyttar som pigan Stina Cajsa Ersdotter till Skratorp och min vän är en ättling till henne. Men vilken Erik var hennes far?

Mamman, inhyses före detta pigan Kersti(n)/Stina Jansdotter, bor kvar ensam på Turkiet tills hon dör 64 år gammal 9/11 1858. Hennes tragiska öde finns återgivet i "Ödetorp runt Tisaren", utgiven av Närkes skogskarlar klubb (1998), där både Gubbhult och Turkiet finns beskrivna. Bägge torpen är nu försvunna och området är väglöst (orienterar)land. Om "Turkie Kersti" berättas att hon fött ett barn ute i skogen på väg till Stabbetorp för att få hjälp och att hon enbart hade en liten jordlott att leva på. När hon dog beskrevs hon inte bara som fattig utan utfattig.

Bouppteckningen visar dock att hon hade både en ko och en kviga och att boet kunde bekosta hennes begravning med 20 riksdaler. Nu heter hon ånyo Kerstin, men



Släktforskardagarna
Örebro 2010
27 - 29 augusti

dottern, Stina Cajsa Ersdotter, gift med torparen Carl Carlsson på Kratorps ägor, förklaras fortfarande vara oäkta.

Vår fråga är nu: Har vi fattat det här rätt? Vi kanske till och med har läst fel? Tacksamma för all hjälp!

Epost: erland_bohlin@hotmail.com



SVERIGES BEFOLKNING 1880

Riksarkivet SVAR kommer med en ny CD i år - Sveriges befolkning 1880. Lagom till Släktforskar dagarna i Örebro ska den vara klar. Den som har abonnemang hos SVAR har redan nu tillgång till uppgifterna. Sveriges Släktforskarförbund och SVAR samproducerade de tidigare skivorna Sveriges befolkning 1890 och 1900. Den nya CD-skivan är SVAR:s egen produktion. Samtidigt meddelar SVAR att man nu fått tillåtelse att släppa 1910 års folkräkning på Internet (registreringen har påbörjats).

Källa: *Nättidningen Rötter*



Familjen Eriksson Wiss från Hjulsjö fotograferade i Calumet, Michigan ca 1882-1883. Bilden hämtad ur Emigrantregistret för Örebro län, Örebro stadsarkiv.

Ansökning

168

Känner någon till bakgrunden till **Anders Brunman**, antagen 1767 som soldat i Närpes kompani i Österbottens regemente och född troligen 1747 i **Örebro**? Eventuellt kan han vara son till ryttaren **Jonas Brunman i Kumla** och i så fall född 2.2.1745. Anders Brunman gifte sig och har ättlingar i Finland och i Australien.

Lars Holm
Huovilanmutka 7
FIN07220 Kaarenkylä
Finland
E-post: lasse@the-holms.org

SÖK VIA EMIGRANT- FARTYGG PÅ ELLIS ISLAND

Förutom att söka emigranters namn i Ellis Island-databasen kan man söka via fartygets namn och år/datum för ankomsten till New York. I menyn på hemsidan www.ellisland.org väljer du Passenger Search - Search by ship

Stefan Nilsson

KJELL NORDQVIST

Jag har den smärtsamma plikten att meddela att Kjell Nordqvist, Karlskoga, avled den 24 januari 2010, 90 år gammal. Aktiv in på slutet med emigrantforskning för Karlskoga bergslags hembygdsförening. I vårt emigrantarkiv har tack vare hans försorg samlats dokumentation på nära nog 50 års insamling av material som härrör till emigranter som lämnat Karlskoga med omnejd.



Han har därutöver varit aktiv i hembygdsföreningen och tillfört både de personhistoriska liksom som de lokalthistoriska arkiven med rikhaltigt material.

Han koncentrerade sig under senare tid på emigrantforskning.

Undertecknad har övertagit hans uppgifter på hembygdsföreningen.

Med vänlig hälsning

Håkan Karlsson
Karlskoga bergslags hembygdsförening
Emigrantarkivet
Adress: Torget 10, 691 31 Karlskoga
E-post: hk@bahnhof.se



RIKSREGISTRATURET TILLGÄNGLIGT VIA WEBBEN

Riksregistraturet består av avskrifter av utgående skrivelser från det kungliga kansliet under perioden 1523 till 1718, alltså från Gustav Vasa och fram till och med Karl XII. Det finns nu tillgängligt via Riksarkivet/SVAR:s webbplats. Den första volymen, för åren 1523-1529, går att studera utan kostnad. För övriga volymer krävs abonnemang.

Riksregistraturet är tillkommet i en tid då den statliga förvaltningen ännu inte var särskilt utbyggd, och då kungarna hade större maktbefogenheter än under någon annan period av Sveriges historia. Detta har fått till följd att ärenden som idag skulle fördelas på olika departement, domstolar och andra myndigheter under den här tiden finns samlade på ett enda ställe. Frågor av de mest skiftande slag har kommit att ingå bland det som tas upp i Riksregistraturet, vilket gör att det på många sätt speglar hela samhällets historia under 1500-, 1600- och början av 1700-talet.

Bland skrivelserna kan man följa händelser som går att känna igen från historieböckerna, såsom de stora krigen, reduktionen eller det militära indelningsverkets införande. Men där finns också sådant som rör vanliga människors liv, till exempel änkor som begär att få ut den döde makens inestående lön eller dömda brottslingar som ber kungen om nåd. Detta gör Riksregistraturet till en viktig källa både för den professionelle historikern som vill undersöka tidens politiska eller ekonomiska historia, och för släktforskaren eller lokalhistorikern som vill hitta information om en viss person eller plats.

Källa: www.statensarkiv.se

SMEDSKIVAN 6

Den sjätte utgåvan av Smedskivan finns nu att köpa i Rötterbokhandeln. Det är en DVD-skiva med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer - främst från 1700-talet. Totalt omnämns 180.000 personer. Skivan innehåller också en del bruksbilder.

Källa: *Nättidningen Rötter*



110 MILJONER TIDNINGSSIDOR SKA SKANNAS

Dagens glada nyhet för alla släktforskare är att svenska dagstidningar fram till 1935 ska digitaliseras. I runda tal är det 110 miljoner sidor som inom en treårsperiod kommer att vara tillgängliga digitalt. Sedan tidigare har mikrofilmade tidningar funnits på Kungliga Biblioteket. För släktforskaren är tidningarna en fantastisk informationskälla - inte minst för att de speglar vardaglivet i notiser och annonser.

Källa: *Nättidningen Rötter*

Tilläggas kan att det redan finns ett 20-tal tidningar att läsa på KB:s hemsida. Det är tidningar från 1700- och 1800-talet. Av lokalt intresse är Lindesbergs Allehanda 1876-1880. Genom skanningen är tidningarna fritextsökbara.

Skriv "digitaliserade dagstidningar" i sökrutan på sidan www.kb.se så kommer du till söksidan för tidningarna.

Stefan Nilsson



STRÖVTÅG MELLAN NU OCH DÅ

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Göran Bratt, en utflyttad karlskogabo, debuterar som författare nyss fyllda 90 år. Under ett helt decennium har han samlat minnesbilder från barndomsår och uppväxttid i det gamla Karlskoga på 1920 - 1930 talen. Hans far var ekonomichef på Bofors och bruket tillhörde hans vardag. Han berättar om en bruksmiljö som sällan blivit beskriven, om skolkamrater och vänner, om samhällets innevånare, om lärare i skolan och om "profiler" i bygden.



Det handlar om livet på Skogsbo, alldeles där vägen ner till Grönfeltsgården går, men författaren tar oss också med på åtta promenader kors och tvärs genom samhället och han skriver mycket om idrott, hans stora intresse. Hans minnesbilder, skildrade med både allvar och humor, lämnar även ett bidrag till kunskapen om samhällets förändring.

ÅR 2010 ÄR HÄR - ÅRET VI VÄNTAT PÅ!

av Leif G:son Nygård, Örebro

Året då allt (nästan) händer i Örebro: Melodifestivalen (Andra chansen), O-Ringen i orientering och Örebro 2010 - 200-årsjubileum med anledning av Jean Baptiste Bernadottes inträde på den svenska scenen och startpunkten för en lika lång era av yttrandefrihet, demokrati och stabilt statsskick i Sverige.

"Kronan på verket" anses bildligt och bokstavligt av många vara hela (kanske) kungafamiljens besök lördagen den 21 augusti. Men för oss släktforskare är det ändå Släktforskardagarna helgen efter som är årets höjdpunkt!

Vi i projektgruppen har efter en ovanligt kall jul- och nyårshelg med stor entusiasm och friska viljor intensifierat förberedelserna av dessa dagar.

Informations spridning står högt på agendan. Vi sparar inte på krutet för att så många som möjligt ska veta vad som händer här sista helgen i augusti. Och för att det ska bli något bra av det hela är det viktigt att beställningar av monterplatser fortsätter att komma in. Blanketter och Allmänna villkor hittar du under "Släktforskarmässan". Ytterligare information kommer att presenteras löpande framöver, på hemsidan och i utställarbrev (via e-post).

Sociala medier, som Twitter och Facebook, är viktiga idag för kontakt och informations spridning. Även för oss. Genom att klicka länken i rutan "Visa oss på Facebook" på vår hemsida kan du hjälpa till att sprida information om SFD2010 (och den artikel du läser) till dina Facebook-vänner. Du är också välkommen att länka till din hemsida från vår logg på Facebook.

I huvudmenyn, under rubriken "År 1810", hittar du notiser från

1810, nästan dag för dag. Det är återgivning av nyheter ur en rad källor från tiden. De "gamla" dagboksnoteringarna kommer sedan att ligga kvar på sidan.

Under samma rubrik hittar du också namnen på alla riksdagsmän från hela landet som valde Bernadotte. Vi uppmanar alla släktforskare att leta fram om ni är ättlingar till dem fram till SFD2010, så att ni/de kan vara med på ett gruppfoto. Mer om detta i kommande nyhetsbrev. Och under rubriken "Forskning" publiceras artiklar om släktforskning.

Sist, men verkligen inte minst, vill vi uttrycka vår glädje över samarbetet med länets hembygdsförbund och vår förhoppning är att också deras medlemmar ska få utbyte av SFD2010.

God fortsättning på 2010!
28 januari 2010

www.sfd2010.se



**Släktforskardagarna
Örebro 2010
27 - 29 augusti**

NYTT FÖR EMIGRANTFORSKARE - NYA DATABASER PÅ EMIWEB

Det har kommit många intressanta databaser på internettjänsten EmiWeb under det senaste året. Bland annat fotosamlingar, register till böcker, medlemmar i svensk-amerikanska föreningar och emigranter via Norge och Danmark. Det allra senaste är folkräkningar för delstaten Minnesota som hölls mellan de mer kända federala folkräkningarna.

Nytt är också en förändring i användarmöjligheterna i EmiWeb. Två arkiv öppnas delvis och blir tillgängliga gratis. Detta innebär att man kan registrera ett prov på abonnemang och få begränsad tillgång till dessa två arkiv. Med detta vill man göra det enklare att testköra EmiWeb samt att lättare förstå vilka arkiv som finns tillgängliga. Inledningsvis öppnas följande två arkiv upp för begränsad sökning:

- Emigranter registrerade i svenska kyrkböcker
- Den danska emigrantdatabasen

Här lite information om några av de nya databaserna på EmiWeb.

Svenskamerikanska föreningsmedlemmar

Medlemmar i svenskamerikanska föreningar och ordnar. Under 1880-1890-talen bildades de två stora svenska ordenssällskapen Svithiod och Viking i Chicago. De organiserades i loger och verkade i flera amerikanska städer. Huvudsyftet med verksamheten var att stärka sammanhållningen i bland svenskarna på det sociala planet. Således bedrev man en omfattande stödverksamhet med egna sjuk- och begravningskassor. Registreringen av medlemmarna har skett från det filmade mate-

rial som finns vid Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. I filmerna finns ofta ytterligare uppgifter om exempelvis förmånstagare. Materialet innehåller i dagsläget cirka 31 000 poster och omfattar följande organisationer:

- Svithiod
- Viking
- Swedish Brothers of Minneapolis
- Västgötaförbundet

Databasen är skapad av Bertil Grundström.

Den danska emigrantdatabasen
Emigrationslistor från 1869-1940 sammanställda av Köpenhamns polis. Dessa listor uppger namn, senaste bostad, ålder, emigrationsår och emigrantens första destination från Danmark. Registren har tillgängliggjorts för åren 1869 till 1908 (394.000 emigranter). Den danska emigrationsdatabasen är sammanställd av Det Danske Udvandrerarkivet och Aalborgs Stadsarkiv.

Det danska emigrationsmaterialet och databasen

Efter ett antal skandaler där intet ont anande emigranter såg sig lurade av danska emigrationsagenter, upprättade danska parlamentet striktare regler 1 maj 1868. Enligt den nya lagen var det Köpenhamnspolisens uppgift att godkänna och kontrollera alla danska emigrationsagenter och även godkänna samtliga sjöfartsbiljetter tryckta i Danmark. Som en extra säkerhetsåtgärd kopierades varje biljett i särskilda lig-gare och blev därmed Köpenhamnspolisens register över emigranter. Total 90 volymer sammanställdes, där varje emigrant registrerades på samma sätt. Trots det mycket noggsamma arbetet är registren tidskrävande att använda, då det finns två typer av liggare. En för de som hade direktresa från Köpenhamn, och en särskild för de som reste indirekt. I varje register är emigranterna införda årsvis i något sånär alfabetisk ordning efter första bokstaven i vederbörandes efternamn.

SLÄKTFORSKNINGENS DAG 2010 LÖRDAGEN 20 MARS

Örebro släktforskare

11.00-15.00 Öppet hus i föreningslokalen på Fabriksgatan 8.
10.00-18.00 Prova på släktsökning på Mariebergs Galleria.

Hallsbergs släktforskarklubb

10.00-14.00 på Hallsbergs bibliotek.

Karlskoga-Degerfors släktforskarklubb

9.00-13.00 på Karlskoga bibliotek. Utställning och information.
Hembygdsföreningen håller öppet samtidigt.

Kumla släktforskarklubb

10.00-14.00 på Kumla bibliotek. Utställning. Prova släktsök. Föreläsning kl 12.00 Sören Klingnéus: Bönder blir vapensmeder i Kumla.

Örebro stadsarkiv

11.00-15.00 Öppet hus i Kanslihuset på Grenadjärstaden. Visning av bildarkivet på webben och andra nyheter på hemsidan.

Rallare i Porto Rico, British Columbia, Kanada 1906-1913. Erik Johansson från Ödeby står i främre raden med hatt och mörk skjorta.

Bilden hämtad ur Emigrantregistret för Örebro län, Örebro stadsarkiv.



Den danska utvandrardatabasen
Trots att polisregistren är svår-använda i sitt originalutförande, var materialet i kraft av sin enhetliga form det självklara valet vid en elektronisk databehandling. De första insatserna med att koda material bedrevs av Kristian Hvidt vid en tidpunkt då dataprocessering var i embryostadiet. Dessvärre inkluderar inte dessa första ansträngningar person- och platsnamn. Personnamn är emellertid en grundförutsättning för att hantera genealogifrågor och för att göra personjämförelser gentemot de amerikanska passagerarlistorna. Därför började Det Danske Udvandrerarkivet år 1990 arbetet med att sammanställa en databas innehållande all information i polisregistren över samtliga danska emigranter.

I dagsläget har vi information lagrad för 394.000 personer som emigrerat mellan 24 maj 1868 och December 1908. För varje emigrant har 13 informationsuppgifter tagits ur registret: förnamn, efternamn, yrke, familjestatus,

ålder, födelseplats (från 1899 och framåt), senast kända bostad (för danska emigranter, för utländska endast land), emigrantagentens namn, biljettnummer, registreringsdatum för biljett, skeppets namn (endast för direktresenärer från Köpenhamn), destination och om aktuellt, annullerande av biljett. Utöver detta används 11 koddatabaser för sökmöjligheter.

Staten Minnesotas folkräkningar 1849-1905

Staten Minnesotas folkräkningar 1849-1905 tillhandahålls i EmiWeb via Minnesota Historical Society (MNHS). Arkivet är ett så kallat externt arkiv och datat finns på MNHS server. Detta innebär att söktider och annat kan vara längre än på interna arkiv.

Den här databasen innehåller information från Minnesota Stats folkräkningar 1849, 1850, 1853, 1855, 1857, 1865, 1875, 1885, 1895 och 1905. Med början år 1865 gjorde staten Minnesota folkräkningar vart femte år mellan de federala folkräkningarna. Precis

som de federala folkräkningarna var de inte organiserade geografiskt och dess innehåll varierar år för år. Databasen innehåller närmare 6 miljoner poster. För mer information vänligen kontakta Minnesota Historical Society (www.mnhs.org).

Svenskar över Kristiania

Den här databasen består av svenskar som reste via Kristiania i Norge (nuvarande Oslo) till framförallt Nordamerika. Databasen har konstruerats utifrån handskrivna listor som finns arkiverade på Sverige Amerika Centret i Karlstad. Listorna är gjorda utifrån emigrantprotokoll från Kristiania/Oslo poliskammare för perioden 1867-1930. Hittills är 1867-1880 färdigställt, totalt cirka 7 000 poster. Databasen kommer att fyllas på löpande allt eftersom materialet blir registrerat och kontrollerat.

Källa: *EmiWeb:s hemsida*
www.emiweb.se

Stefan Nilsson

PÅ JAKT EFTER STAMPARE HOFFNER

Gunborg Nilsson i Pålsboda söker uppgifter om stampare med namnet Hoffner. Hon berättar här om vad efterforskningarna hittills har givit.

Det börjar med stampare Johan Nilsson Hoffner född 1720 någonstans och hans eventuella son stampmästare Abraham Hoffner född 1757 i "W. Götland". Båda dog i Kvistbro församling. Det har forskats i decennier då och då i släkten och givits upp. Skrönor och fantasier har till och med blivit tidningsartiklar i både Örebrokuriren och NA. På grund av det tyskklingande efternamnet.

I somras beslöt jag och svägerskan att slå håll på gåtan. Vi delade upp landskapet Västergötland på två och började sökningen efter Abraham född 1757 i "W. Götland". Vi hann nästan igenom hela Västergötland innan jag en kväll hittade Abraham i födelseboken i Österplana församling, belägen vid Kinnekulle. 1757 föds Abraham och föräldrarna är stampare Johan Hoffner med hustru Maria Persdotter. De finns där mellan 1754-1761 enligt födelseboken. De bor på Sjørås ägor som ligger under Hönsätters slott. Utefter Sjøråsån finns en plats som fortfarande kallas "Stampen". Tiden före Österplana och efter (1761-70) är fortfarande vita fläckar. Så nu är jag inne på andra varvet Västergötland.

Under tiden vi letade, åtog sig min bror domböckerna för Lekebergs härad. 1770 ansökte Johan hos LandsCansilie (Örebro län) att få anlägga en stamp vid Mullhytte å. Magistraten blev inkopplad på fallet, men hade inget att erinra. Det framkommer också att en sådan anläggning inte fanns i hela länet. Att den här ansökan

hamnat i domböckerna måste bero på att 1789 ansökte sonen Abraham om att få överta stampen efter sin åldrade far Johan. Abraham var handsnickare i Hovförsamlingen i Stockholm, där dottern Maria Christina föddes 1787. Hustrun hette Helena Falkman och var sjömansdotter från Karlskrona. 1789 föddes dottern Sara i Kvistbro församling i Närke.

Jag tror att jag har lokaliserat platsen för stampen i Mullhyttan. Där finns en stensockel på hembygdsföreningens tomt som "på byn" sägs vara den gamla stampen. Kanske under sent 1800-tal och säkert under första delen av 1900-talet, låg där en smedja på samma sockel. Har hittat fastighetsbebyggelsen "Sörhult 1:7". Jag tror stampen drevs långt in på 1800-talet. Vi har ännu inte hunnit forska framåt. 1809 dog stampmästare Abraham och efterlämnade tre döttrar, varav en gifte sig med en stampare/färgare.

Det här blev både lite släkt- och hembygdsforskning. Vi har så många luckor fortfarande, så allt som att går att gräva fram kan ju tillföra nya pusselbitar. Vi har ju både Lantmäteriet, samt Länsstyrelsearkivet och Magistraten i Uppsala framför oss. Kan någon hitta någon ytterligare pusselbit så vore det ju inte alls fel!

Hälsningar
Gunborg Nilsson, Pålsboda
tel 0582-41317
E-post: flamencoo@passagen.se

Vad innebar då stampning? Här ett svar hämtat från Anbytarforum på nättidningen Rötter (diskussion Yrken: Stampare):

Så här exakt beskrivs stampning i 'Hantverk i Sverige' (LTs förlag 1989), sid 117:

"...Färgaren hade flera uppgifter vid sidan av färgningen. Det viktigaste var klädesberedningen, d.v.s. stamp-

ning, överskärning och pressning som förvandlade det hemvävda, glesa ylleyget till tjockt glänsande kläde.

Stampning/valkning innebar att tyget bearbetades med en såplösning så att det filtade sig. Stampningen gjorde tyget tätare och stadigare; ju längre det stampades desto tjockare blev tyget. Ursprungligen stampades tyget med fötterna, därav namnet, senare började man stampa med trästötter i stora träkärl. Under 1800-talet hade driften mekaniserats och stampen drevs ofta med vattenkraft."



SJUKVÅRD I 1920- TALETS ÖREBRO

Jag tänkte att de här två kopiorna jag har av gamla kort, som är tagna i Örebro är intressanta för er. Jag tror de är från 1920-talet och tagna på sjukhus och ålderdomshem. Det ser ut som att även barn kunde placeras i ålderdomshemmet. Man märker att rullstolarna då för tiden var mycket primitiva.

Båda bilderna har min mamma ärvt efter sin väninna Jenny Mellberg från Sundsvall som var en tid i Örebro. Jenny verkade senare som diakonissa i Sundsvall. Hon levde med sina föräldrar och syster, sjuksköterska, till sin död under andra världskriget. Jag kommer ihåg henne sedan vi fyra barn låg i mässlingen samtidigt. Hon var då åter på hemorten och kom till oss då och vid andra tillfällen. Hon hade livliga bruna ögon och var en trevlig person. Hon var gladlynt till sinnet. Mamma visste att bilderna var tagna i Örebro. Mamma dog 1989.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Beimel, Hjo

>>>



Den här bilden är tagen på något ålderdomshem för mycket länge sedan i Örebro. Titta på rullstolen! Sjuksköterskan och diakonissan hette Jenny Mellberg och var från Sundsvall.



Här syns åter Jenny Mellberg i en sjukhussal med endast barn.

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Program våren 2010

Tisdag 23 februari 18.30

Årsmöte i Centrumgården, Köpmangatan 19, Örebro. Årsmötesförhandlingar. Vår medlem **Henry Jansson berättar för oss om Livet på en släktgård under slutet av 1800-talet.** Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgås att köpa för 40 kr.

Lördag 20 mars 11.00-15.00

Släktforskningens dag. Vet Du namnet på din mormors far? Vi är på plats i vår lokal, Fabriks-gatan 8, för att hjälpa dig om det är någon speciell person Du letar efter. Alla är välkomna.

Onsdag 24 mars 18.30

DIS-Bergslagens tematräff hos Arkivcentrum. Tema: Ännu ej bestämt.

Måndag 26 april

Forskningsresa till Arninge. In-tresseanmälan senast 2010-03-30 till asa.e.k.persson@telia.com. Priset är beroende på transportsätt. Vi planerar med buss.

Lördag 29 maj

Vårens bussresa går till Värmland. Närmare information kommer på vår hemsida. Anmälan före 1 maj till Kerstin Andersson, tel. 019-13 41 22 eller 0739-92 32 63.

Under våren kommer Grundkurs i släktforskning, Släktforskning på Internet och Disgen att anord-

nas i Studieförbundet Vuxensko-lans regi. Anmälan till Vuxen-skolan, tel. 019-611 94 80.

Jourhavande släktforskare på Stadsarkivet för hjälp till nybörjare och andra kommer att finnas på måndagskvällarna i veckorna 8, 10, 12, 14 klockan 17-19.

Notera i er almanacka **28 och 29 augusti Släktforskardagarna 2010** i Conventum Arena. Läs mer på hemsidan www.sfd2010.se.

Föreningslokalen hos Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriks-gatan 8, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14.00-18.00 och på andra tider efter överenskom-melse.

Miss a inte vår hemsida:
www.slaekt.se

NYA MEDLEMMAR ÖREBRO SLÄKT- FORSKARE

887 Carin Cullander-Stiberg Örebro
888 Birgitta Restadh Örebro
889 Solveig Karjel Örebro
890 Henry Jansson Örebro
891 Ulla Kleveback Örebro
892 Leif Kleveback Örebro
893 Björn Belfrage Gävle
894 Marianne Persson Örebro
895 Yngve Persson Örebro
896 Gunnar Andersson Örebro
897 Gun Abrahamsson Örebro
898 Daniel Naumanen Linder Örebro
899 Lars Lindmark Möklinta
900 Inger Bergström Örebro
901 Sven-Olov Bergström Örebro
902 Annica Sjölund Örebro
903 Gunbritt Frycklund Örebro
904 Bodil Russell Örebro
905 Ann-Mari Forsman Örebro
906 Siv Thoresson Fellingsbro
908 Lappo Lindblad Örebro
909 Birgitta Möller Örebro
910 Sven Hedström Örebro
911 Sven Åke Svensson Örebro
912 Monica Svensson Örebro



Program våren 2010

Tisdag 2 mars 18.30

Föreläsning. **Bo Hazell berättar om "Resandefolket"**. Han har bl.a. gett ut boken "Resandefolket - Från tattare till traveller". De kallades tattare. Eller skojare, tavringer och knävlingar. Själva benämnde de sig resande. De var samhällets mest föraktade grupp och bilden av dem var klar hos gemene man: mörkhyade och svarthåriga människor som drog omkring på vägarna och dök upp på hästmarknader och tivolin. Som sålde dukar, vispar och klockor. Och så stal de, sa man, och slogs med kniv... Var det så? Kom o lyssna.

Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

Lördag 20 mars 10-14

Släktforskarnas Dag. Utställning i Biblioteket. Kom och prova Släkt-sök - Hur börjar du söka dina rötter? 12:00 **Bönder blir vapensmeder i Kumla.** Föreläsning av **Sören Klingnéus.**

Lördag 27 mars 10-14

Öppet Hus i Folkbildningshuset (f.d. Brandstationen). Kom med problem eller frågor, vi försöker göra ? till !

Tisdag 6 april 18.30

Föreläsning, **Mait Edlund f.d. lokalreporter på NA berättar om sina 27 år på Nerikes Allehanda.** Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

Torsdag 3 juni - fredag 4 juni Forskarresa till Släktforskarnas Hus i Leksand. Denna mycket trevliga tradition fortsätter även i år. Vi samåker som vanligt i bilar och övernattar på motell Moskogen. Hör av dig till Jan eller Jeanette tel. 019-58 27 28 så snart som möjligt om du är intresserad.

Lördag 28 augusti - söndag 29 augusti Släktforskardagarna i Örebro. Kom till Conventum! Titta på utställningar och lyssna på föredrag.



HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB



Lördag 20 mars kl. 10-14 Släktforskningens dag kl. 10-14 på Hallsbergs bibliotek.

Fredag 16 april kl. 12-19, lördag 17 april kl. 10-16 Hallsbergs-Mässan 2010 i Sydnärkeshallen.

Släktforskarakuten 4 mars och 8 april kl. 17-19 på Hallsbergs bibliotek.

Höstens medlemsmöten blir 15 september, 13 oktober och 24 november kl. 18.30 på ÅSEN. Tag en titt på vår alltid uppdaterade hemsida: www.slaktforskare.se

Alla varmt välkomna!

KARLSKOGA-DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Klubbmöten våren 2010

Lördag 20 mars Släktforskningens dag med öppet hus, samordnad aktivitet över hela landet. Utställning och information. Hembygdföreningen håller öppet samtidigt. Lokal: Karlskoga bibliotek kl. 9.00 - 13.00.

Torsdag 22 april Klubbmöte. Brage Lundström berättar om hyttor och hamrar i Bergslagen med inriktning på den historiska bakgrunden och praktiska handhavandet och transporten av stångjärn. Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

Torsdag 23 september Klubbmöte. Program: Kalle Bäck, sant eller falskt, källkritisk syn i forskningen. Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

Torsdag 21 oktober Klubbmöte. Program: Arkiv Digital presenteras av Niklas Hertzman. Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

Torsdag 18 november Klubbmöte. Program: Anbytarträff. Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

Klubbmöten hålls (om inte annat annonseras) i Finska Föreningens lokal på Ferlins väg, (f.d. Karlsbergskyrkan).

Släktforskarhjälp
Släktforskarhjälp i biblioteket fortsätter på följande tider under 2010:
Onsdagar 24/2, 31/3, 28/4, 29/9, 27/10 och 24/11
Tid: 16.00 - 19.00

Planerad kursverksamhet
Nybörjarkurs i släktforskning och ev en fortsättningskurs. Anmälan till Ulla Forsling, tel. 0586-549 23 eller Ann Gunnarsson, tel. 0586-355 19
Nybörjarkurs i DISGEN. Anmälan till Bengt Hammarström, tel. 0586-365 87

Se annonser i dagspressen och på vår hemsida:
<http://www.kgadfgenealogi.se>

Styrelsen

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Program våren 2010

Vi träffas på Askersunds bibliotek.

Måndag 8 Mars 19.00
Årsmöte. Uno Sandkvist läser "Den Blyge".

Måndag 12 April 19.00
Gunilla Didriksson, berättar om Bergsbruk.

Lördag 8 Maj 9.00
Utflykt till Vadstena landsarkiv.

Se även föreningens hemsida:
www.askersundslaktforskarklubb.se

B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevledes på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN
(OBS! ny postadress)

E-post: stefan.nilsson@passagen.se

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:

Stefan Nilsson, Örebro
019-45 22 21 (B), 019-21 10 78 (A)

Redaktionsmedlemmar:

Siv Lindqvist, Örebro
019-26 42 29 (B)
Gunnar Persson, Örebro
019-31 28 16 (B)

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarclubb
- Hallsbergs Släktforskarclubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforskarclubb
- Kumla Släktforskarclubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbytesker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst på diskett eller via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Gunnel Cunei, Gårdsjögatan 4A,
696 31 ASKERSUND

Ordförande:

Bengt Willén 0583-101 05

Sekreterare:

Ingrid Persson 070-558 79 36

Kassör: Gunnel Cunei

073-835 54 05

Redaktionskontakt:

Ingrid Persson

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr

Bg 5355-6734

E-post: ingrid.bibliotek@gmail.com

Hemsida:

www.askersundslaktforskarclubb.se

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Birgitta Edholm

0582-158 16

Kassör: Margareta Gustavsson

Redaktionskontakt: Birgitta Edholm

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr

Pg 49 16 86 -2

E-post: birgitta.edholm@telia.com

Hemsida:

<http://www.slaktforskare.se>

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg

019-58 27 28

Sekreterare: Birgitta Högvist

019-57 20 52

Kassör: Britt-Inger Nilsson

019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg

Medlemsavgift: 75 kr, familj 100 kr.
Pg 55 47 37-7

E-post: kumla.genealogi@telia.com

Hemsida: <http://www.kumla.just.nu>

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Hilding Helgeson, Skolgatan 49,
691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Wanja Sundin

0586-72 85 14

Sekreterare: Håkan Karlsson

0586-560 26

Kassör: Bengt Hammarström

0586-365 87

Redaktionskontakt: Hilding Helgeson

0586-564 04

Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.

Pg 52 50 27-9

E-post:

hilding@bahnhof.se

Hemsida:

<http://www.kgadfsgenealogi.se>

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens adress:
Fabriksgatan 8, 1 tr., 702 10 ÖREBRO
019-611 94 14 med Telesvar

Ordförande:

Åsa Persson 019-25 66 01

E-post: asa.e.k.persson@telia.com

Sekreterare: Patrik Östling

019-18 97 22

Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30

Redaktionskontakt: Jan Wallin

Medlemsavgift: 160 kr, familj

230 kr

Pg 63 59 14-5

E-post: info@slaekt.se

Hemsida: <http://www.slaekt.se>

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
30 SEPTEMBER